

Med Marinarkeologiska Sällskapet till Danmark 26-28 mars 1982

---

Sexton deltagare mötte upp på morgonen den 26 mars vid Vikingaskeppshallen i Roskilde. Mikael Teisen, som på ett underbart sätt hjälpte oss under hela resan, önskade oss välkomna. De fem vikingaskeppen visades av Erik Grimstad med ett underhållande, som man måste åka över sundet för att uppleva. Båt nr 1 (knarren) är i furu vilket pekar på en tillverkning i Norge. Detta gäller också Båt nr 6 (färjan?). Övriga var byggda i ek och ansågs inhemska. Ettan hade tydligen varit med om en sjöstrid, då den har hål efter pilspetsar i bordet. Båtarna är tillverkade omkring år 1000 och sänkta i Roskildefjorden som hinder för sjöfarten ca 1050. Film visades från bärgningen. Därefter besågs allmoge båtar såsom Nordlandsbåt, olika gavelbåtar, färöiska båtar, vest-norska båtar samt en alldeles svensk kyrkbåt på 18m från Siljan. Båtarna förvaras på ett till Vikingaskeppshallen närliggande båtvarv och visades initierat av Morten Gøthche.

Efter lunchpausen var det dags att ta plats i filmsalen för att se filmen om Vejby-koggens bärgning. Därefter blev det föredrag av Ole Crumlin-Pedersen som bl a beskrev museets och Skipshistorisk laboratoriums verksamhet samt visade bilder från tidigare och pågående undersökningar.

Övernattning skedde i Köpenhamn på Hotel Selandia. Dagen därpå åkte vi tillsammans med Mikael ut till det provisoriska örlogsmuseet på Amager. Här besågs modeller, tavlor, kanoner och mycket annat som hör örlogsmuseer till. Vi får hoppas att de önskade lokalerna snart blir verklighet, så samlingarna kan visas för allmänheten.

I Nyhavn besöktes ett museifartyg vid namn Anna Møller och även den danska motsvarigheten till museifyrskippet Finngrundet i Stockholm-Gedser rev fyrskibe från 1895. Dagen avslutades med vandring i Köpenhamn och trevliga samkväm över kulinariska maträtter med grova läckor i plånböckerna som följd. Söndagen var fri, men de flesta återfann varandra på Nationalmuseet med dess fina fornsamlingar eller på det mindre kända, men helt förträffliga ruin-museet under Christiansborg. Här fanns Absalons bispeborg från ca 1167-1369 delvis bevarad till dubbel manshöjd med ringmur, huslämningar, brunnar, toalett och dagvattenkanal. Insprängt i allt detta fanns 1500-tals resterna av Köpenhamns slott med Blåtorns fundament. Ett gott råd-tag med ficklampa om Du tänker Dig dit för ett besök-forntiden är mörk bokstavligt talat.

Slutligen vill vi som representanter för hela gruppen sända en hälsning och ett stort tack till våra vänner i Danmark för ett helhjärtat stöd förutan vilket resan inte blivit så innehållsrik.

Ingvar Skoog      Erik Enström