



Franzéns vrakkarta från 1950-talet. Förutom Anders Franzén har otaliga dykargrupper varje år sedan dess sökt det olycksaliga skeppet.

NÅGOT OM RESANDE MAN.

Som bekant har "Resande Man"- enligt envis dykartradition det förmodligen rikaste som sjunkit längs Sveriges kuster ånyo dykt upp i spalterna på ett för saken måhända mindre smickrande sätt. Ett gruff har startat mellan alltid aktuella Anders Franzén och en dykargrupp i området om vem som egentligen upptäckt vraket. Meddelanden tar inte ställning i denna fråga men har erbjudit båda parter att ta upp sin version.

"Resande Man" sjönk 23/11 1660 i närheten av Viksten i Stockholms södra skärgård. Ombord var en medlem av Karl XI:s förmyndarregering, då förmodligen Sveriges rikaste man, greven m m Kristoffer Karl von Schlippenbach med en delegation till Polen. Förutom gåvor till det polska hovet hade greven med sig en icke obetydlig del av sina egna dyrbarheter.

Trots dåliga tecken gav man sig av mot Danzig med 66 å 68 personer ombord och råkade i stormväder direkt efter Älvsånabben. Den hårda motvinden gör det omöjligt att fortsätta och man ankrar för natten för att slippa den vanskliga infarten i skärgården under mörker. På morgonen ligger fartyget och hugger mot en klippa. Förvirring i befälsförhållandena plus kaptenens privatliv bäddar för en katastrof. I stället för att i dagsljuset våga sig tillbaka görs ett ogenomtänkt försök att sätta segel för vidare seglats söderut. Vid sjösättningen av skeppsbåten omkommer bl a kaptenens älskarinna och kaptenen störtar sig själv i havet. 24-26 man räddar sig slutligen i skeppsbåten in till Torö. På morgonen bärgas 5 frusna stackare högst upp i riggen (storbramsalningen) på det sjunkna fartyget.

Därmed i korthet något om förlisningen. Schlippenbachs sekreterare Anders Bjugge adlades Lillienstierna på sitt rådiga uppträdande. På släktens gods St Ek i Västergötland förvaras en målning om "Resande Mans" förlisning.