

M A S m i n i k o n f e r e n s 1 9 8 9

Årets konferens började för mig med att vi åkte från Stockholm på eftermiddagen den 17 mars. Efter en bilresa på cirka 6 timmar kom vi fram till ett i kvällsmörkret upplyst Göteborg. Vi skulle övernatta hos en lokal MAS-medlem, Kjell Åshede. Det blev en kväll med många intressanta bilder och videofilmer innan det var dags att få några timmars sömn före konferensens början.

På morgonen åkte vi ned till Klippans kulturresevat där vår konferenslokal, hotell Novotel, ligger i ett före detta, nu ombyggt, hammagasin. Att Klippans kulturresevat även innefattar den plats som en gång var inskeppningshamn för Ostindiska Kompaniet gav konferensen en passande historisk atmosfär.

Till kaffet som serverades innan konferensen kunde vi glädjas åt att återse alla vänner från andra delar av landet, tillsammans var vi ett femtiotal.

Konferensen inledes av C-O Cederlund som berättade om nya rön och planer på kommande arbeten med flöångaren Erik Nordevall som sjönk 1856 vid ön Jungfrun i Vättern. C-O talade bland annat om att Erik Nordevall var en bergstekniker från slutet av 1700- och början av 1800-talet som hade många tekniska konstruktioner "på sitt samvete", till exempel Stömma kanal och slussarna i Göta kanal.

Johan Rönnby berättade om "Bulverket" i Tingstäde träsk på Gotland. På 20- och 30-talet gjorde en major Arvid Zetterling ett stort arbete med att kartlägga och undersöka Bulverket. Enligt majorens undersökningar är Bulverket en försvarsanläggning av trä som mäter 170x170 meter plus en palissad av stående pålar. Frågan är vad anläggningen har använts till. Johan berättade att en provundersökning med modern marinarkeologisk utrustning planerades till sommaren. Kanske kan den ge några nya uppgifter som kan besvara frågan.

Från RaÅ kom Eva Lundvall och berättade fängslande om arkeologiska textilier och om olika bevarandegrad hos olika textilier. Textilfynd under vattnet betraktades länge som icke arkeologiskt värdefulla fynd, men har på senare år fått upprättelse. Idag är cirka två procent av alla fynd textilfynd. Svårigheten är att de dels är mycket svåra att upp-

täcka och dessutom är mycket sköra.

Efter den goda lunchen var det dags för den intressanta fortsättningen på projektet Saltskutan i Dalarö. Susanne Dahlman berättade om 1988 års utgrävningar. Undersökningen som hade till primär mål att frilägga och bärga ett antal laggkärl med så kallat brännstål gav dessutom en del annan information. Som exempel kan nämnas de kritpipor som hittades. Dessa daterades av kritpipexperterna Arne Åkerhagen till cirka 1705 vilket alltså ytterligare stöder teorin att Saltskutan hette Anna Maria och förläste i februari 1709.

Nu var det dags för en historisk rundvandring i Klippans kulturresevat. Det var Stefan Reis som med inlevelse berättade om att detta bland annat var den ursprungliga platsen för Älvsborgs fästning.

MAS årsmöte stod som nästa punkt och varade fram till middagen.

Kvällens ordinarie program avslutades med att Jan T Knoph berättade om projektet Ara-moana och dess planerade expedition till Stilla Havet. Inom projektet har man byggt en kopia i plast av en dubbelkanot av den äldsta oceangående typen. Kanoten skall först provseglas i skandinaviska vatten under 1989 och när man lärt sig tekniken, segla ner mot Nya Guinea (juni 1990). Där skall man bygga en ny dubbelkanot, men den här gången enbart i det material och med den teknik som fanns under stenåldern. Avsikten med projektet är att rädda byggnads- och seglingsteknik till eftervärlden.

Så var det åter tid för samkväm i olika former. På hotellet fanns bar, och så hade vi ju hotellrummen.

Efter en god natt och närande frukost berättade Lars Vikberg och Maria Jacobsson om upptäckten och undersökningarna av de två malmångarna Syria och Robur II som förläste 1916 respektive 1928 vid Bjuröklubb utanför Skellefteå.

Jan Bill berättade om rekonstruktionen av fartyget i graven Valsgårde 14, en vikingatida insjöbåt. Båten är daterad till 900-talet enligt gravgavorna.

Magnus Lindgren informerade om den fortsatta undersökningen av ostindiefararen Götheborg.

Johan Rönnby berättade om den fortsatta undersökningen på Högskärsvraket utanför Oxelösund.

Anders Högmer rapporterade från undersökningarna av de vikingatida pålspärrarna vid Stegeborgs slottsruin. Pålspärrarna är daterade till 800-talet med C-14 analys. Anders berättade bland annat att man hållt ut tran eller liknande mellan pålarna i spärren för att isen inte skulle bära en angräpare.

Kjell Åshede berättade om Göteborgs Amatördykarklubb som sedan 50-talet praktiserat marinarkeologi.

Ända sedan kaffet på lördagmorgon hade funktionärer sålt lotter till möteslotteriet. Ett stort bord med priser fanns att beskåda, men mest iögonfallande var Bra Böckers Världshistoria i 12 band. Bland andra fina priser fanns till exempel "Marinarkologi" av vår ordförande Catharina.

Så var det äntligen dags för dragningen, vem skulle vinna? Blå 56! Var det mitt?!! Nej den lyckliga vinnaren var Gunilla Larsson från Rimbo. Eftersom det fanns en mängd priser fick många bära med sig åtminstone en vinst hem.

Ja sedan var det bara att sätta sig i bilen igen för en sextimmars hemfärd. Då var man ganska nöjd, men började ändå se fram mot nästa års konferens.

Text Per-Arne Pettersson

