

Vasamuseet visar fynd från det engelska krigsskeppet Mary Rose

Nu visar Vasamuseet nya fynd från Henrik VIII:s krigsskepp Mary Rose som förliste i ett sjöslag utanför Portsmouth 1545. Utställningen finns på det nedersta planet i museet, akter om skeppet, och pågår till den 8 november.

AV KARIN VIRGIN

Utställningen visas några av de omkring 30 000 föremål som påträffades på skeppet i samband med utgrävningen som startade i slutet av 1970-talet och pågick fram till bärgningen 1992. Här kan du bli se guldmynt, silvermynt, måttstockar, kammar och kamsfodral, en blåsbälg, en balansvåg, böcker och tenn-tallrikar.



Kam av ben.

Mary Rose byggdes i Portsmouth 1509-1511. Hon mätte 45 meter från akterskeppet till galjonen och var utrustad med 39 tunga kanoner och 30 lättare. Till skillnad från Vasa som aldrig kom i tjänst, deltog Mary Rose i flera sjöslag. I en sammandrabbning med en fransk invasionsflotta två kilometer utanför Portsmouth förläste hon 1545. Ombord fanns en besättning på flera hundra man. Endast ett fåtal överlevde katastrofen.

I över 400 år låg hon på botten innan hon påträffades 1971. I slutet av 1970-talet påbörjades en omfattande arkeologisk utgrävning av skeppet som avslutades med att hon bärgades 1982. Skro-

vet är dock inte alls lika välbevarat som Vasas. Av Mary Rose återstår endast botten samt merparten av styrbords sida.

Idag ligger hon utställd i en torrdocka i Portsmouth hamn, inte långt från den plats där hon en gång förläste. Konserveringen med polyetylenglykol påbörjades i september 1994 och kommer att pågå ännu många år.

För tre år sedan inleddes, på initiativ av British Council, ett samarbete mellan Vasamuseet och Stiftelsen Mary Rose i Portsmouth. De båda museerna skall under en treårsperiod utbyta erfarenheter, kunskap och forskning. En del av detta projekt är att ställa ut föremål från varandra. Detta är den tredje utställ-

ningen på Vasamuseet med föremål från Mary Rose.

Producent för utställningen är Katarina Schoerner och formgivaren heter Ulrika Wolff.



Ett av de föremål från Mary Rose som visas på Vasamuseet är denna blåsbälg i trä och skinn. Foto: Mary Rose-museet i Portsmouth.