

Nyöppnade Dyktankhuset ett eldorado för dykerifantaster

AV KARIN VIRGIN

Efter rivningshot och många turer fram och tillbaka under 20 års tid öppnade i slutet av maj ett dykerimuseum i Dyktankhuset vid Galärvarvet på Djurgården i Stockholm. Här kan du som besöker Stockholm under sommaren beskåda dykutrustning från dykeriets födelse, en sex meter djup tank och en tryckkammare som varit marinens dykerilaboratorium från 1930-talet och ända fram till 1979.

Foto: Johan Jonsson, Sjöhistoriska Museet.



Tidigt på morgonen den 23 maj 1979 samlades ett antal personer utanför det slitna och bedagade huset som kallades för "Tanken" vid Galärvarvet på Djurgården. De hade alla en sak gemensamt – ett brinnande intresse för dykning och dykerihistoria. Nu gällde det att hindra Fortifikationsverket från att riva det gamla dyktankhuset och anlägga gräsmatta på platsen. Aktionen ledde till att Svensk Dykerihistorisk Förening bildades och beslutet om rivning sköts upp på obestämd tid.

Huset förblev tomt, åren gick och planer på ett dykerihistoriskt museum började ta form men frågan hamnade åter i skuggan när det nya Vasamuseet började planeras och projekteras i slutet av 1980-talet. Under 1990-talet tog planerna fart igen och härom året påbörjades en varsam renovering av huset som nyligen avslutades. I samband med den traditionella Skärgårdsmässan vid Galärvarvet den 29 maj öppnade Dyktankhuset för allmänheten.

Husets största attraktioner är tanken och tryckkammaren. Den drygt sex meter djupa tanken byggdes 1934 som träningsbas-säng i vilken u-båtsmän skulle kunna öva sig att ta sig ur en sjunken u-båt. Tryckkammaren provtrycktes första gången 1934 och är den första elektrosvetsade trycktanken i världen. Tankhuset har varit marinens dykerilaboratorium fram till utflyttningen till Hårsjärden 1979. Här gjorde till exempel Arne Zetterström sina första tester med vätgas som andningssgas innan han provade i havet.

Dyktankhuset har öppet under helgerna i sommar.